

גברים במקצועות נשיים

קטעים מראיון שנערך עם ד"ר חן נרדי ב 15 פברואר 2005

קטע ראשון:

ד"ר חן נרדי, מטפל, מנחה קבוצות גברים ויו"ר משותף של התנועה לגבריות חדשה, אינו מופתע ממצאי השטח שאני מציגה בפניו. "החברה של ימינו עדיין מושפעת מהמורשת הפטריארכלית השוביניסטית ממנה באנו כולנו". הוא מסביר " רוב הגברים עדיין בוחרים את מקצועם על פי הדרישות של העיסקה הבסיסית המסדירה את יחסי הנשים והגברים: "אני טרזן – את ג'יין" כלומר: אני אפרנס אותך ואגן עלייך ואת תהיי אם רעיה ועקרת בית".

ומה לגבי נשים קרייריסטיות?

"נשים כבר מזמן פרצו את גבולות "עיסקת טרזן-ג'יין". הן נכנסו למקצועות שנחשבו גבריים. גברים לעומת זאת לכודים מתחת לתקרת זכוכית של מקצועות הנחשבים "גבריים" והחריגה למקצועות הנחשבים "נשיים", אינה מתוגמלת במקרה הטוב, ונענשת בהרמת גבות ולעג במקרה הרע".

אז מי הם אלו שבכל זאת מגיעים למקצועות הנשיים?

"גברים מגיעים למקצועות הנחשבים לנשיים מפני שלעיתים שוק העבודה או הסיטואציה המשפחתית דוחפת אותם לכך (למשל, גבר שנעשה עקר בית מאחר ואשתו מפרנסת עיקרית ואינה נמצאת בבית רוב הזמן) לעיתים מפני שזכו לסביבה תומכת שאפשרה להם לבחור מקצוע המתאים להם, וגברים שעברו תהליך מודעות וזיהו את מה שמתאים להם ופרצו את תקרת הזכוכית הסטריאוטיפית למרות הרמת הגבות החברתית. בעיני, גברים אלו הם פורצי הדרך של הגבריות החדשה".

הקטע השני:

"חשוב לזכור שפריצת הדרך אל הגבריות החדשה לא נמדדת רק בכך שגבר בוחר במקצוע או קריירה הנחשבת "נשית", אלא גם בשינוי שחל בהתייחסותו לילדיו ובת זוגו. אתה יכול להיות מורה נהדר, אבל אם אתה וורקהוליק, מכור לעבודה, אתה ממשיך לעשות את מה שעושה המאצ'ו הרגיל: שוכח ימי הולדתו של ילדיך, מתנשא כלפי בת זוגך, לא מבטא כאב ומצוקה, קצר רוח, ביקורתי, עובד בשעות לא שפויות. כמובן שהסיכוי שלך להיות אבא היודע לתת ולקבל

אהבה, לטפל בילדים, ולהפעיל את מכונת הכביסה כאשר אתה גנן ילדים, הוא גדול יותר מאשר כשאתה במקצועות השרירים והמדים ובקושי נמצא בבית".

האם גברים במקצועות נשיים מהווים מודל ל"גבר החדש"?

"אני לא מכנה אותם "גבר חדש" מפני שבכולנו יש גם גבר ישן, "טרזן" שנאבק בגבריות החדשה. אבל אין ספק שגברים במקצועות נשיים מציגים מודל של גמישות בחלוקת התפקידים בחברה. הם מראים שלהיות גבר זה לא להיות ההיפך מאישה. שגבריות יכולה להיות מושג לא נוקשה אלא גמיש ולכן גם פחות שברירי. אתה לא חייב להרוג בתוכך את כל מה ש"נשי": עדינות, רוך, חום, אהבת יופי – ערכים שהתרבות הנשית מייצגת אותם. כאשר אתה במקצוע נשי קל לך יותר להרשות לעצמך להיות שוויוני בחלוקת תפקידים בבית, לקנות לבתך כלי עבודה ולהרשות לבנך לשחק בבובה".

קטע שלישי:

"המפגש עם גבר במקצוע נשי מעורר תגובות" אומר ד"ר נרדי, "יש גברים שמתלהבים, מקבלים אומץ, ובוחנים את האפשרות לעשות זאת בעצמם, יש גברים אחרים היושבים על הגדר ומחכים לראות איך הסביבה מגיבה כלפי הגבר הזה, ויש כאלה שמסתייגים ואף מתייחסים לגבר כזה כאל 'לוזר' מפני שהגבר הזה, במיוחד אם הוא מצליח וזוכה להערכה, מעורר בהם פחד וספקות לגבי הגבריות של עצמם".

קטע רביעי:

"כל עוד נשים מרוויחות פחות מגברים" מסכם ד"ר נרדי, "גברים מקבלים רמז עבה שמוטב להם לא לבחור במקצוע הנחשב לנשי. זה קורה כי גם במאה ה-21 מפני שבחברה הסקסיסטית שלנו עדיין כל מה שאישה עושה נחשב פחות ממה שגבר עושה. חשוב לציין שמי שמפסיד מכך הוא הגבר מפני שחוסמים בפניו את האפשרות להגשים את מלוא הפוטנציאל האנושי שלו, ולא פחות מכך החברה. חברה ששולחת את גבריה למקצועות השרירים והמוות היא חברה המייצרת אלימות ומלחמות. עקרי בית, מורים, גננים, מטפלים, אמנים, רקדנים עושים את החברה שלנו הומנית יותר.